



Peddels maken

Allebei de hele dag op kantoor, daarbuiten samen bezig bij het water. Hoofd leeg, handen druk.

Als Jan-Michiel van der Sluis zich in 1987 aansluit bij de roeivereniging waar Kees Reurekas roeit, worden de twee al snel goede vrienden. Kees: "We hebben jarenlang met wisselende inspanning in oude reddingsloepen geroeid. Nu delen we nog altijd de passie voor water. We bezoeken regelmatig watersportbeurzen in binnen- en buitenland en hoewel we af en toe varen, heeft juist het klooiën aan onze bootjes de overhand gekregen." Dat is ook de reden waarom de motorsloep van Jan-Michiel naast het woonschip van Kees ligt. Jan-Michiel: "Ik woon praktisch bij Kees om de hoek, maar het sociale aspect speelt een grote rol. Het is leuker én handiger om samen te klussen." Peddels blijken de heren al te hebben, dus waarom dan deze cursus? Jan-Michiel: "We hebben allebei een kantoorbaan en projecten kunnen soms maanden duren. Het maken van een peddel heeft een duidelijk begin en eind. In twee dagen maak je van een losse stapel hout een prachtige peddel, helemaal naar je eigen smaak en idee." Kees: "Het is mooi om te zien wat je met je handen kunt maken. Zeg nou zelf... deze peddel is toch veel te mooi om te gebruiken? Die gaat onder het

kussen." Jan-Michiel: "Het maken van een peddel is een creatief proces, geen wedstrijd wie de mooiste of de duurste heeft." Kees: "Ja, je staat een beetje bij elkaar te kijken en iedereen wil een leuk weekend. De sfeer is net als op het water." Toekomstplannen hebben de vrienden ook al. Kees: "We willen nog eens samen een 'bootbouwcursus' gaan doen in Engeland of Frankrijk. Ik heb er zelf ooit een gevolgd in Nederland. Dat was erg leuk, maar je bent er wel een week mee bezig. Nu heb ik geen kinderen, maar Jan-Michiel wel. Een korte cursus was daarom nu wat handiger." <<

Tekst Merel van der Lande. Fotografie Pauline Joosten Styling Paula Schouten. Met dank aan Claudia Sträter, Mexx, State of Art, Woolrich. Voor verkoopadressen zie Inhoud

- Wat: Cursus Samengestelde Kanopeddel
- Duur: 2 dagen
- Kosten: € 240,- inclusief hout
- Adres: MacBoat, Oostersingel 62, Medemblik, 0227 570024, www.macboat.nl



'Het is leuker én handiger om samen te klussen'